

De titel in combinatie met de afbeelding op het omslag roept direct een zekere spanning op. Beer en Wezel kijken elkaar vriendelijk aan rond een gedekte tafel in het bos, waarop drie paddenstoelen liggen. Die paddenstoelen heeft Beer onderweg naar huis gevonden. Vriend Wezel maakt er een lekker maaltje van. Een knus tafereel dat spoedig onttaardt in een ruzieachtige discussie over de verdeling van de derde paddenstoel. Beiden menen daar recht op te hebben. Het loopt volkomen uit de hand, zelfs de vriendschap staat op het spel. Totdat een derde partij die toevallig langsloopt de derde paddenstoel smakelijk oppeuzelt. De actie van de brutale vos brengt Beer en Wezel weer bij elkaar. In een harmonieuze sfeer, wensen ze elkaar smakelijk eten en smullen van de paddenstoelen. Een knus decor laat zien dat er ook nog een toetje klaarstaat: drie aardbeien. Hoe gaan ze die verdelen...?



Een verhaal dat kan leiden tot spannende discussies en uiteenlopende oplossingen. Wie heeft het meeste recht op de derde paddenstoel of aardbei? Was er misschien een derde vriend uit te nodigen geweest? Was die ruzie wel nodig, misschien kon de derde paddenstoel wel eerlijk gedeeld worden. Hoe dan? En klopt het argument van Beer dat als je groot bent, je ook veel moet eten?

In mooie ruzietaal en prachtige mimiek is de escalatie én het bijleggen van het conflict goed te volgen. En passant leren kleuters ook nog wat kooktermen, maken ze kennis met een feestelijk gedekte tafel en krijgen wellicht inspiratie voor het maken van een fruitsalade. De schutbladen met inkijsjes in het bos bieden kansen voor gesprekken over bosbewoners en natuurbeleving in het algemeen.

Boekgegevens

Eén voor jou, twee voor mij

Auteur	Jörg Mühle
Uitgever	Gottmer
Leeftijd	Vanaf ca. 3 jaar